

Formandens beretning for året 2009

Året startede med afholdelse af regionalforsamling den 1. februar, og der var som sædvanlig god opbakning fra medlemmerne, da der fremmødte 29 personer. Vi var på det tidspunkt 51 medlemsnumre. Regionalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden, alle forslag til landsråd 2009 blev gennemgået, så de delegerede blev klædt på til landsrådet.

Der er blevet holdt 6 medlemsmøder i årets løb, hos forskellige medlemmer, der frivilligt lægger hus til, det viser sig, at det stadig er populært, da der er stort fremmøde til alle møderne. I år vil vi prøve noget nyt, skulle der være nogen som gerne vil lægge hus til et arrangement, men hvor det ikke passer dem en mandag, kan arrangementet lægges en anden dag.

Der blev holdt grønt bevis, af instruktørgruppen den 4. april, her deltog 9 personer, det er lidt af en gåde, at instruktørerne stadig kan finde så mange personer. Men det er dejligt det kan lade sig gøre. Solen skinnede, og der blev kørt i grusgrav. Imens blev der tændt op i grillen og med tilløbere var der 32 personer til pølser, kaffe og kage. Det var en hyggelig dag.

Den 18 og 19 april tog de delegerede til landsrådsmøde. Mødet er lidt af en oplevelse med alle de indkomne forslag.

17. maj blev der kørt greenlanning, Morten havde fået en aftale med Oreby slot, som vi var inde og se. Vi spiste vores medbragte mad i parken, hvorefter vi kørte rundt på Nordøstlolland, og sluttede turen af i Guldborg, de fleste med en stor isvaffel.

27. maj kørte 6 biler til en spejderhytte i Sørup, ved Eskilstrup. Vi havde kaffe og kage med, hyggeligt sted, vi kører dertil igen i år.

23. juni Skt. hans aften blev igen afholdt hos Calle. Han havde stadig en træstub, der skulle sættes ild til. Grillen blev tændt, og der var kø, den aften var vi 19 personer rundt om bordet.

Uge 30, var det tid til landsarrangement, i Jylland. Vi havde en forrygende uge. Vores morgenmad var igen en succes, vi var ca. 30 personer hver morgen. Norge stillede jo med 8 stk. Det er dejligt at starte dagen på den måde.

Tom fik en solid anerkendelse, med at få sin 88" i flot stand. Den blev kåret til landsarrangementets flotteste bil. Da han blev råbt op for at få stenen, var han ude for at ryge, så Birthe måtte træde til. Bilen fik desværre lidt ridser, på turen videre til Århus, da højre forskærm, pludselig befandt sig i venstre bagerste hjørne af campingvognen. Det var noget med manglende afstand og et overset stoplys.

27. september, havde Kenneth laver tour de Falster, greenlanning på Nordfalster, der mødte 9 biler op, til godt med dækspark, samt kaffe og kage. Der var besøg fra København, Sydsjælland og Sverige.

3. oktober blev der kørt trial hos Henrik Andersen i grusgraven, der mødte 8 biler op. Martin satte baner op, mens vi andre prøvede, at skaffe lidt tørvejr, af de medbragte presenninger. Regnen stod ned. Vi måtte til Systofte på værkstedet for at tænde grillen, og nyde pølserne.

28. november. Den årlige julefrokost, samt juletur. Turen startede ved Føtex, hvorefter vi kørte rundt på Falster. I Karleby var vi inde og besøge et fint julemarked, hvor der blev handlet. Herefter kørte vi til Virkethus, som ligger i Hannenov skoven. Her var der borde og bænke, så vi kunne få taget hul på den årlige æblekage med kaffe. På den anden side af vejen var der en natur kondibane, som vi lige skulle afprøve.

Efterfølgende var alle budt til julefrokost, på loftet hos Beate og Leif, vi fik frokosten udefra, og det var godt.

Tak til bestyrelse og udvalg for et godt samarbejde

Regionsformand

Leif Olsen